



Het Schakeltje

Brede School Ammerzoden

Jaargang 2018-2019

Nummer 38

Vrijdag 5 juli 2019

Agenda

- 19 aug. *Weer naar school*
- 26 aug. *Informatieavond bovenbouw*
- 2 sept. *Informatieavond onderbouw*
- 3 sept. *Schoolreisje*
- 4 sept. *Studiedag (leerlingen vrij)*
- 23 sept. *Schoolfotograaf*
- 27 sept. *Maandsluiting 5a & 5/6b*

Afscheid meneer Wies

Op donderdagmiddag hebben de kinderen van De Schakel met een spetterende show afscheid genomen van Meneer Wies. De avond daarvoor was er tijdens de afscheidsavond van groep 8 al speciale aandacht voor dit afscheid.

Vele generaties uit Ammerzoden zijn mede groot geworden met meneer Wies, hebben het schoolkamp en eindmusical beleefd met meneer Wies of hebben allerlei andere mooie herinneringen aan meneer Wies.

Wij bedanken daarom ook via deze weg namens de kinderen, ouders en team van De Schakel meneer Wies voor vele jaren basisschool De Schakel.



Schoolgids 2019-2020

De schoolgids voor het nieuwe schooljaar is uit! Tijdens het 'stoeltje passen' hebben alle oudste kinderen van onze school een schoolgids voor het nieuwe schooljaar mogen ontvangen. Deze schoolgids is ook digitaal te vinden op onze website en binnen SchouderCom.

Mocht u geen fysiek exemplaar hebben gehad, is deze altijd op school op te halen.

Doe mee met vakantie-slinger-lezen!

Welk boek lees jij in je vakantie? En wat vond je ervan? In de bibliotheek kun je de hele zomer een knutsel-vlaggetje komen halen waarop je kunt



schrijven wat je hebt gelezen en wat je ervan vond. Van de vlaggetjes maken we een mooie slinger die we na de zomer ophangen in de bib.

Je mag zo veel vlaggetjes maken als je wilt. Je schrijft er op welk boek je hebt gelezen en wat je ervan vond. En als je het leuk vindt, versier je de vlag met mooie kleuren of plakketjes, glittertjes... we laten ons graag verrassen!

Fijne vakantie

Het schooljaar zit er nu dan toch écht op. Tijd voor onze kinderen om te mogen genieten van een welverdiende vakantie.

Wij wensen iedereen hele fijne vakantie-dagen.

Wij hopen iedereen volledig uitgerust en vol energie weer terug te zien op maandag 19 augustus.

Team basisschool De Schakel

Afscheid

Door een ongeneeslijke en vrij zeldzame aandoening aan de longen ben ik helaas



genoodzaakt om mijn onderwijscarrière na 43 jaar te moeten beëindigen. Deze aandoening is er de oorzaak van dat mijn energiegelukte zover is gezakt dat van een normaal functioneren geen sprake meer kan zijn.

Ik kijk met heel veel plezier terug naar al die jaren dat ik met de kinderen van de

hogere groepen heb mogen werken. Vooral groep 8 heeft altijd mijn voorkeur gehad. Dat mag ook blijken uit het feit dat ik 7 van de 9 jaren die ik in Rosmalen aan basisschool 't Ven heb mogen werken, leerkracht van groep 8 ben geweest, waarna ik in augustus 1985 op De Schakel ben gestart. Van de 34 jaren op De Schakel heb ik de laatste 27 jaar groep 8 onder mijn hoede gehad. Het voelde voor mij dagelijks als een feest om 's morgens weer naar school te mogen. Geen jaar, geen dag, geen moment is in die tijd hetzelfde geweest. Kinderen hebben zich in al die jaren conform de tijdgeest ontwikkeld. Geen mens is identiek; elk kind, elk individu moet op eigen wijze benaderd en uitgedaagd moet worden om zijn of haar talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen. De sfeer waarin dat gebeurt is voor mij altijd belangrijk geweest: in een rustige, gestructureerde en ordelijke omgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd weten, dat ze voelen dat ze "goed in hun vel zitten". De interactie met de kinderen, het ontlocken van hun eigen mening, de voorwaarden scheppen waarin ze zich veilig en vertrouwd voelen, een uitgebreide voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs, de seksuele en relationele vorming en voorlichting, ze laten genieten van actuele of historische verhalen, van verhalen en vertellingen over hoe mensen wonen, werken, recreëren in hun eigen omgeving en uiteraard over zoveel mogelijk aspecten van diversiteit: dat zijn voor mij belangrijke ingrediënten geweest waarin ik op een zeer prettige manier met de leerlingen (en hun ouders) heb mogen werken, mijn ultieme hobby heb mogen en kunnen bedrijven.

Dank aan alle collega's waarmee ik al die jaren samen heb mogen werken. Dank aan al die mensen die vanuit het bestuur, de oudervereniging en/of vanuit de MR het onderwijsproces mede hebben ondersteund. Vooral dank aan al die kinderen die ik in de klas heb gehad en ertoe hebben bijgedragen

dat ik kan terugkijken op al die fijne jaren. Dank aan al die mensen die ik op een of andere manier bereid vond om een bijdrage te leveren aan activiteiten waardoor een zinvolle invulling van het onderwijsleerproces voor de kinderen altijd mogelijk was.

De afscheidsactiviteiten die voor mij zijn georganiseerd, zullen een blijvende fijne herinnering voor mij zijn:

- Een fantastische glossy waarin leerlingen, oud-leerlingen, collega's, oud-collega's en nog vele andere mensen die ik in het onderwijsveld heb mogen leren kennen hun bijdrage aan geleverd hebben;
- een prachtige zilveren waarderingsspeld die ik met trots zal dragen;
- een mooie compositiefoto;
- een prachtig afscheidslied door groep 8;
- een fantastische donderdagmiddag voor en door de kinderen van De Schakel, die per groep een stuk van een stedentrip uitbeeldden met mooie dansjes, liedjes en andere optredens;
- een gezamenlijk afscheidsetentje;
- zoveel mooie woorden en attenties.

Hartelijk dank voor het bijzondere afscheid dat jullie allemaal mij hebben gegeven.

In de nabije toekomst zal ik nog regelmatig op school aanwezig zijn om als vrijwilliger mijn steentje bij te dragen, zodat door de jaren heen opgedane expertise niet verloren gaat. Ik wens de collega's van nu en in de toekomst toe dat zij met een gezonde passie en ambitie het beste uit de kinderen van De Schakel zullen blijven halen, zodat recht blijft worden gedaan aan de slogan: dicht bij huis ligt de plezierige basis voor je toekomst.

Wies van Doornmalen

